

Laad

me met

Rust

Hebreeën 4:1-6

- 1) Er is een belofte om Gods rust in te gaan.
- 2) pas daarom op dat je deze rust van God niet mist... blijkbaar is het mogelijk om Gods rust te missen. Hoe is dat mogelijk?
- 3) Kijk naar Israël... zij hebben net als wij een boodschap van verlossing gehoord. Toch hadden ze er niets aan omdat ze niet vertrouwden op God. Ongeloof kan niet Gods rust binnengaan
- 4) Omdat wij geloven, gaan we de rust van God binnen
- 5) De rust waarvan God tegen de Israëlieten zei; jullie zullen die niet bereiken
- 6) en niet omdat die rust niet beschikbaar was.... Want God is al in de rust vanaf de schepping

Conclusie: Het is dus duidelijk dat het mogelijk is om Gods rust in te gaan

Onrust in ons leven is niet
zozeer een gevolg van een
drukke agenda maar van een
ongelovig hart.

Paniekerige Piekeraars

Fomo bobo's

Super strebers

Vier de Sabbat

Afzondering is OK

Nee is ook OK