

Nieuwsbrief Rik en Carolien Celie (Doctors on Mission), november 2023.

Aan het einde van de zomer zijn we met ons lokale team weer aan het werk gegaan in het Amazonegebied. Ondervoeding, ziekte en armoede zijn de oorzaken van veel ellende voor de bewoners van deze regio. We bezochten onder andere de dorpen Huaytu, St. Juan de Carmen, Don Lorenzo en Montero Hoyos. Het was een blij weerzien met de inwoners!

Vanuit de Amazone zijn we kortgeleden weer in het Andes gebergte aangekomen. Een forse overgang naar een hoogte van 3500 meter, met een daling van temperatuur van 40 graden Celsius in de Amazone naar 10 graden in de bergen. Het lichaam moet zich weer aanpassen aan de grote hoogte waardoor we een poosje last hebben van spier- en hoofdpijnen en een slechte nachtrust (hoogteziekte).

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat wij en enkele anderen van ons team serieuze klachten hadden toen we in het voorjaar uit de Amazone kwamen. Door gebrek aan middelen was het toen moeilijk om een duidelijke diagnose te stellen. Toen we daarna voor verlof in België waren ben ik wel even geschrokken van de resultaten van medisch onderzoek. De conditie van mijn hart en ook de waarden van de alveesklier en de lever waren helemaal niet in orde.

We hebben daarom in de periode van het verlof in België goed voor onszelf gezorgd en tegen het einde van de zomer konden we opnieuw naar Bolivia vertrekken. Wat een genade!

Verscheidene medisch specialisten hebben me wel weer op het hart gedrukt dat meer controles en meer rust na al die jaren nu echt nodig zijn.

Tijdens ons verlof doen wij aan de noodzakelijke fondswerving terwijl het lokaal artsen team in Bolivia het werk God zij dank voortzet.

Wilt u bidden voor verdere fondswerving voor medicatie, transport en ondersteuning van de leden van onze teams? We zouden graag een Toyota Landcruiser ambulance aanschaffen. Die kost € 50.000, en daarvan is nu ongeveer €1000 binnen

We vragen ook uw blijvend gebed voor de gezondheid van de mensen (van jong tot oud) die we behandelen en ook voor die van ons zelf en van de teamleden. In de onhygiënische omstandigheden waarin wij werken is het gevaar van besmetting groot.

In de nieuwsbrief van januari van dit jaar hebben we gemeld dat we in België een vakantiehuisje (type chalet) hebben kunnen aanschaffen. Zowel binnen als buiten viel er nog wel het één en ander op te knappen. We zijn dankbaar en verrast dat verschillende leden van de EGHW ons daarbij hulp hebben aangeboden. Deze zomer heeft een aantal jonge hoveniers uit jullie gemeente geheel vrijwillig het terrein om ons huisje op orde gebracht!

Overigens bestaan de contacten met (leden van) de EGHW al sinds halverwege de jaren negentig. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid en trouwe ondersteuning gedurende zoveel jaren!

Heel veel zegen en lieve groeten van Carolien, Rik en onze Doctors on Mission teams.