

Nieuwsbrief Rik en Carolien Celie (Doctors on Mission), januari 2025.

“Example is not the main thing in influencing others, it is the only thing!” (Dr. Albert Schweitzer)

Zoals u weet zijn we in november weer terug gegaan naar Bolivia. Allereerst hebben we vanuit onze basis in de Andes een meerdaagse tocht gemaakt naar verschillende nabijgelegen Quetchua(Inca) dorpjes. Het valt telkens weer op hoe welkom ons team hier overal is. Geen wonder als je bedenkt dat er in de verre binnenlanden van Bolivia weinig tot geen medische of tandheelkundige zorg voorhanden is.

In deze gebieden zien we geen acute maar chronische partiële ondervoeding. Velen lijden hier aan, niet in het minst baby's en kinderen. Dit leidt zo goed als steeds tot een vroegtijdige dood. De nodige nutritionele rijkdom met onder andere vitamines en mineralen ontbreekt immers. Het is niet acuut, het valt niet op en de wereld gaat er aan voorbij. Het is ook geen ernstige ziekte, eerder een “stille moordenaar”. Dit stellen we herhaaldelijk vast op onze tochten zoals onlangs in Quiruña en Yampa Pari. Volwassenen (als ze de kinderleeftijd overleefd hebben) kampen hierdoor vanaf hun 40ste levensjaar met chronische ziekten. Ook vertonen ze pijnlijke spier- en gewrichtsaandoeningen in rug, heupen, knieën, voeten etc. Hun leven wordt daardoor een lijdensweg. Het harde werk om met schop en houweel akkerbouw te doen op de verharde met rotsen bezaaide erosieve gronden maakt het alleen nog maar erger. Dan is er nog de klimaatverandering. Vorig jaar was het bijzonder droog. Grote delen van de kleine oogst op deze schrale gronden gingen verloren. Nog meer chronische ondervoeding... Dit seizoen zagen we hevige stortbuien met opnieuw onvoldoende gewassen als gevolg. Grote modderlawines kwamen naar beneden. Op de weg tussen Aiquille en Sucre zagen we de gevolgen hiervan. Huisjes waren volledig vernield met doden en gewonden als gevolg. Ook zij bidden: “Geef ons ons dagelijks brood”. Het doet ons nadenken. Waar ligt onze verantwoordelijkheid? Geloof en daadwerkelijke hulp gaan hand in hand. Het is niet anders met het brengen van het Woord.

Bolivia kent de laatste jaren een totale economische en politieke ineenstorting. Het land wordt geteisterd door een corruptie zonder weerga. Er zijn nu vele protestacties gaande vanwege grote tekorten in voedsel- en brandstofvoorziening. Ook werkt het financiële systeem niet meer, de chaos is compleet. Dit alles bemoeilijkt ook het organiseren en uitvoeren van onze medisch-pastorale tochten.

De nieuwe “Doctors on Mission” wagen is een enorme zegen! Maar er is ook een tweede nodig als we die mensen willen bereiken waar de nood het hoogst is. Op onze meerdaagse tochten zijn we met ca. 10 man. We moeten alle medicatie en logistieke bevoorrading zelf meebrengen, zelfs de plastic stoelen en tafeltjes voor onze spreekuren. Onze ervaring is dat reizen met 2 wagens op deze verraderlijk wegen het veiligst is. Een 4X4 Toyota Hilux met een dubbele cabine en veel laadruimte is hiervoor het meest geschikt maar die van ons is intussen 19 jaar oud en in slechte staat. Voor vervanging is meer dan 50.000 Euro nodig!

Er zijn vele gebedspunten. Bovengenoemde zaken spreken voor zich. Het allerbelangrijkste is dat er meer stabiliteit komt op economisch en politiek vlak in Bolivia. Ook veiligheid wordt meer en meer een probleem. We vragen dan ook jullie gebed dat er terug vrede en harmonie komt in dit land zodat we de beoogde afgelegen streken kunnen bereiken. Mag er een einde komen aan de wegblokkades en protestacties om allerlei redenen. Gebed is nodig om hen die ziek zijn en honger lijden te kunnen bereiken, vooral daar waar geen andere hulp komt.

Zelf probeer ik het iets rustiger aan te doen maar ook de vele administratie, fondswerving, opmaken van projecten etc maakt dat het aantal uren werk per week moeilijk kan geteld worden.

Er ligt wel steeds een nieuwe uitdaging voor de boeg.....

Hartelijke groeten en Gods zegen van Rik en Carolien Celie.